

IK ZEG JA!

Mijn hart is nederig, ik heb Uw stem gehoord.
Ik kan het niet ontkennen; U heeft mij opgeroepen om U te volgen Heer.
Ik zet mijn angst en trots opzij want U gaat mij voor.

Ik zeg JA Heer, Ik zeg JA;
Ik geef me over aan Uw woord, aan de Waarheid die ik heb gehoord.
Ik zeg Ja heer JA; Ik zal U vol vertrouwen volgen en in Uw voetstappen treden.

Hier in Uw aanwezigheid ben ik volmaakt,
Uw Geest is bezielend; U roept mij.
Ik zet mijn angst en trots opzij en geef mijn leven aan U.

Ik wil U volgen en vol vertrouwen in Uw voetsporen treden. Ik zeg JA!